

Kære kommende IMCC-rejsende!

Skynd dig at ansøg, hvis du ikke allerede har gjort det. Det var det bedste klinikophold, jeg overhovedet har haft på studiet. Så kæmpe anbefaling her fra!

Jeg søgte som 1 prioritet om at komme til Nuuk i november-december, fordi jeg SÅ gerne ville se nordlys! Det var en kæmpe oplevelse. Jeg var afsted med min kæreste, som er færdiguddannet skolelærer. Han underviste på ASK-skolen. Det var dejligt at vi kunne få denne oplevelse sammen.

Jeg vil gennemgå følgende i forlængelse af en masse lækre billeder:

- Praktiske forhold
- Klinikopholdet på DIS
- De fede rejseoplevelser

De praktiske forhold:

Min kæreste og jeg kunne ikke bo på i kollegieboligerne, da min kæreste ikke er studerende, så vi fandt en lækker lejlighed via facebook-siden: ” Bolig søges/udlejes Nuuk/Nuussuaq/Qinngorput”. Vi fik mange tilbud og kunne derfor vælge frit. Som I kan se på billedet, så boede vi rigtig lækkert med stor terrasse, køkken og bad. Det havde dog også sin pris, da vi betalte 6.000 kr. for 7 uger pr mand.

Vi havde wifi inkluderet i prisen i lejligheden, og købte derfor ikke simkort på turen. Der er desuden også wifi på DIS.

Vi spiste godt og brugte derfor omkring 1500 kr pr mand i mdr. Husk at gå på brættet og køb billig torsk. Vi købte 1200 gram for 70 kr. Medbring vin og alkohol hjemmefra.

Klinikopholdet på DIS:

Klinikopholdet var fantastisk. Jeg er virkelig vokset med opgaven og føler mig klædt på til lægelivet. Dagligdagen var en blanding af skadestuearbejde, almindelige konsultationer, gynækologiske undersøgelser samt små kirurgi.

Det er vigtigt at have et stort gå-på-mod og turde arbejde selvstændigt, da det forventes af os. Det forventes ligeledes at der bedes om hjælp, når man møder sine egne begrænsninger. Jeg oplevede kun at de yngre læger altid ville hjælpe.



De fede rejseoplevelser:

Husk at oplev Ilulissat. Det var det smukkeste vi så i Grønland. Min kæreste og jeg startede ud med at flyve fra DK til Ilulissat, hvor vi havde en uges ferie, ind vi tog til Nuuk. Således sparede vi en flybillet.

Dagligdagen i Nuuk bestod af:

- Aftengåtur med nordlys
- Langrendsski (gå ned til NSP-sportsklubben)
- Vandrerute rundt om lille Malene. Der var for meget sne til at gå rundt om Store Malene.
- Bingo om tirsdagen
- Aftensmad på Sømandshjemmet
- Kaffe og brætspil på Kaffivik
- Ridetur via Viska-Horses
- Bådeturer via Mattutpersonale-foreningen.
- Tennis i Hallen Inussivik.
- Fitness.gl.
- Forskellige arrangementer i kulturhuset
- Biograftur
- Julemanden kommer desuden i brandbil d. 1 december for at tænde lyset i juletræet i byen.

Desuden er der en havørn, som holder til nede ved gangbroen. Den var kæmpe stor og meget magisk at opleve.

Jeg håber du får en god oplevelse.

Knus fra Astrid

