

AASIAAT MAJ 2019

Min gode veninde Anna og jeg var så heldige at få en plads på Aasiaat sygehus i maj 2019. Vi var netop færdige med 9. semester, da vi skulle rejse og havde ikke nået at planlægge noget udover køb af flybilletter samt koordinering af bolig i Aasiaat; det viste sig ikke at blive noget problem, da både personalet og de lokale man møder, er rigtig flinke til at give gode råd og invitere én med til forskellige ting.

Generelt havde vi en oplevelse af, at blive mødt med åbne arme, lige fra da vi ankom, trætte efter rejsen. Vi blev hentet af Susi, driftslederen af sygehuset, samt én af sygehusets portører. De kørte os en lille rundtur i byen og satte os herefter af ved det hus vi skulle bo i. Rigtig hyggeligt sted at bo med udsigt ud over bugten – og så lå det 30 sekunder på gåben fra sygehuset.

De første par dage brugte vi på at blive introduceret til sygehuset, personalet, arbejdsgangene og IT-systemet. Vi blev hurtigt trykke i omgivelserne og aftalte med lægerne at vi kunne se vores egne patienter i ambulatoriet, hvor sygeplejerskerne visiterede nogle forholdsvis simple konsultationer til os. Det fungerede super godt og vi fik set og prøvet alt fra halsbetændelse, mellemørebetændelse, indgroede negle, appendicit, lungebetændelse, tuberkulose og meget meget mere. Lægerne var rigtig søde til at give god og grundig supervision, hvilket gjorde udbyttet af opholdet endnu større.

Omkring 80% af konsultationerne foregik med tolk, hvilket virkelig krævede tilvænning, da kommunikationen pludselig bliver helt anderledes. Ud over det verbale sprog skulle man også omstille sig til at være opmærksom på grønlandernes kropssprog og særlige lyde, som fx en hurtig indånding eller løft af øjenbrynene, der også betyder "ja".

I fritiden og weekenderne tog vi på ture til Ilulissat, Diskoøen, vandrede i fjeldene omkring Aasiaat og tog på sejlture med personalet og nogle lokale vi mødte. På sejlturene kunne man se de flotteste isbjerge, fange torsk og var man heldig kunne man også få et glimt af pukkelhvaler og grønlandshvaler, som lige var begyndt at komme ind i bugten. Hundeslædesæsonen var desværre forbi.

Billetter til Ilulissat og Diskøen købte vi over nettet da vi var kommet til Grønland, det var intet problem at få pladser. Desuden var vi så heldige at kunne bo hos en tolks søster mens vi var på Diskøen, hvilket sparede os en del penge, da overnatningsmulighederne er meget sparsomme derovre. Generelt gælder det om at holde øjne og ører åbne og snakke med de lokale, for på den måde kan man få mulighed for at opleve nogle ting man ellers ikke ville have opdaget.

Gode ting at pakke er; Vandrestøvler, varmt tøj, solcreme, lille tur-rygsæk, stetoskop, mere varmt tøj, en god bog og sidst men ikke mindst en god slat penge på kontoen, da det er lidt dyrt at leve deroppe.

Mit ophold i Grønland var rigtig godt og jeg kan varmt anbefale at tage af sted. Det er i hvert fald ikke sidste gang, at jeg besøger Grønland.

